

Prachtig themanummer HeerlijkHeden 184

Heemstede - Afgelopen week-end kwam de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek met een speciale uitgave van HeerlijkHeden: 'Tweede Wereldoorlog en Bevrijding'.

Vorig jaar op 6 juni kon er nog uitgebreid '75 jaar D-Day' worden herdacht. Dit jaar zou massaal '75 jaar Bevrijding' worden gevierd en ook de HVHB zou op 25 april jl. een tentoonstelling in het Pomphuis openen met als thema: 'Heemstede en Bennebroek tijdens WO II en de Bevrijding'. Helaas zit de uitgebreide viering van '75 jaar Vrijheid' er dit jaar niet in vanwege het gevecht tegen het coronavirus. De HVHB hoopt u op een nader te bepalen datum alsnog welkom te heten.

Gelukkig kunnen we door middel van vele media toch aandacht geven aan 4 en 5 mei en de HVHB doet dat met de speciale uitgave van HeerlijkHeden. Het is een extra dik nummer geworden (90 pagina's) en de oplage is zelfs (eenmalig) met 300 exemplaren verhoogd voor wie wil genieten van uniek beeldmateriaal en verhalen over het Heemstede in en na de oorlog. Marloes van Buuren toont u in het tijdschrift 'De Tweede Wereldoorlog in Heemstede en Bennebroek in vogelvlucht'. Er komen ook getuigen aan het woord.

Ellen Kerkvliet heeft met een aantal oorlogsgetuigen gesproken met ieder zijn/haar eigen verhaal.

"Mijn moeder was een stille vrouw geworden", vertelt Ab Bas (1931, uit Hardenberg). Ab heeft samen met zijn zus en ouders op de Voorweg gewoond. Zijn moeder was Joods en zijn vader werkte bij een Joodse importhandel. Over de trauma's van dit Joodse gezin vertelt Ab het verhaal.



Kinderlegitimatiebewijs (collectie Riet Govers-Akkermans).

"Verraad loopt als een rode draad door de oorlog." Zo ook van de ECH/3 groep, de verzetsgroep van broeder Joseph Klingen. Door verraad is de groep opgepakt en uiteindelijk om het leven gebracht. Ad van Amerongen vertelt over zijn vader, de enige uit de groep, die de oorlog overleefde.

Riet Govers-Akkermans heeft veel tastbare herinneringen be-

waard over de oorlog en de bevrijding. Ze was zelf 1 jaar toen de oorlog uitbrak. Hoewel nog kleuter toen Nederland bevrijd werd kan ze prachtige verhalen vertellen.

"Het werk van de Molenaar ging altijd door", ook tijdens de oorlog. Molenaarsfamilie Höcker deelde na de oorlog gratis brood uit.

Frans Roozen (1933) speelde met zijn vriendje in de kapotte kerk op de Kerklaan. "Voor een kind was het allemaal avontuurlijk, je had geen weet van de oorlog; op Kerklaan 97 werd een illegaal blad gedrukt, op nummer 115 kwam de V1 in de tuin." Ellen laat twee veteranen aan het woord. Nick van Keppel wilde piloot worden, maar, eenmaal met brevet, was de oorlog in Europa voorbij. In Indië was hij wel nodig. Jacq Spann was in 1960 dienstplichtig bij het Korps Mariniers en werd voor 17 maanden uitgezonden naar Nieuw Guinea.

Carla van der Stap schrijft over "Een neergekomen V1 in de Kerklaan." Twee dagen later werd hij door de Duitsers tot ontplofing gebracht. Dat veroorzaakte veel schade en consternatie, zoals op de foto is te zien. Daarnaast neemt Carla u mee in de illegaliteit met twee krantjes.

Marloes van Buuren sprak Jan Beelen (1933) van de bekende 'Wasserij Beelen'. In het laatste oorlogsjaar werd vanuit de Wasserij stroom geleverd aan de Haarlemse ziekenhuizen. Een nieuwe stoommachine is nooit in werking geweest voor het bedrijf, maar heeft uiteindelijk toch zijn nut bewezen. Marloes kijkt ook naar een troosteloos straatbeeld. Veel is er kapot, er zijn veel vuilnishopen, maar ook heel veel bomen zijn verdwenen.

Ruud Bannink heeft het over 'Noodgeld in Heemstede in 1940'. Mensen hielden massaal hun muntgeld in eigen zak en banksaldi werden geblokkeerd. Heemstede heeft ook noodgeld laten maken bij de bekende Haarlemse drukker Joh. Enschede.

Marc de Bruijn schreef een hoofdstuk over nog altijd zichtbare herinneringen aan WO II. Herinneringsmonumenten zijn er op verschillende plekken te vinden, maar ook straatnaamborden van verzetshelden. Marc vertelt over deze helden. Hij laat ook Henk Krol aan het woord als schrijver van het boek 'Heemstede 1940-1945' Hoe alles exact gegaan is, daar kom je nooit meer achter, aldus Hans Krol.

Anja Kroon schreef een verhaal over Bob Calisch, een tot nu toe onbekende Heemsteedse Seyfardtgijzelaar. Lees in HeerlijkHeden het hele verhaal. Anja laat u



Intocht Canadezen op de Herenweg 8 mei 1945.



Het zwaar beschadigde huis Mariahof.

de Bevrijdingsfeesten op en na 5 mei 1945 beleven met uniek beeldmateriaal.

Martin Bunnik, kenner van de Bennebroekse geschiedenis, vertelt over zijn ouders en een Duitse soldaat, maar schrijft ook een aangrijpend verhaal over een Joods jongetje. Martin heeft een

gesprek met Co van Maris, vier jaar toen de oorlog uitbrak, over de bollenschuur van zijn ouders die gebruikt werd als onderduikadres. In 2010 zette wijlen Eddy Heukels zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op papier. Hij was vier jaar toen hij in Bennebroek kwam wonen. Martin maakte een korte samenvat-

ting van zijn oorlogsverhaal. Ook Frans Lommerse zag als kind in de oorlog zijn leven veranderen. Marian Prins vertelt over het ondernemerschap en de korte gevangenschap van haar vader, de Heemsteedse melkboer Co Prins.

HeerlijkHeden 184 is een uniek document geworden met veel

uiteenlopende verhalen over oorlog en vrede. Als lid van de HVHB heeft u deze editie in de bus gekregen, maar hij is ook te koop bij de boekhandels in Heemstede en Bennebroek.

Aangeleverd door de HVHB, bijdrage: Harry Opheikens.



Noodgeld.



Bevrijdingsfeest bij de Landzichtlaan.